

Nieuwsbrief maandag 11 maart



Agenda

Maandag 11/3	Maakavond/ouderavond K1
Woensdag 13/3	Jubileummarkt (12.00 – 13.30 uur)
Dinsdag 19/3	Grote Rekendag op de VSZ
Vrijdag 22/3	Viering Palmпасen
Donderdag 28/3	Viering Pasen
Vrij 29/3 – Ma 1/4	Goede Vrijdag en tweede paasdag, lang weekend vrij
Zaterdag 6/4	Lentebazaar
Woensdag 17/4	Boekenmarkt t.g.v. het jubileum (12.00 – 13.30 uur)
22/4 tot en met 3/5	Meivakantie

Op weg naar (Palm)pasen

In de wintertijd vierden we de lichtfeesten, de lente is de periode van de vruchtbaarheidsfeesten. Nieuw leven, kiemkracht. In de natuur zien we jong nieuw leven ontstaan vanuit het oude. Na een lange winterperiode laten tere bloempjes zich zien vanuit de donkere, nog koude aarde. In de herfst konden we vergankelijkheid van het leven ervaren, nu zien we van daaruit het nieuwe leven ontstaan. De opstanding, dode stof wordt tot leven, wordt tot plant met bladeren en bloemen door licht en warmtekrachten uit de kosmos; de zon, de maan, de planeten en de sterren werken in de wonderen van het leven



hier op aarde.

Het paasfeest heeft geen vaste datum maar wel een vast tijdstip, bepaald door de zon en de maan. Op de zondag ná de eerste volle maan ná 21 maart, het lentepunt, dan vieren we het paasfeest. Op de zondag daarvoor is het Palmпасen.

Palmпасen refereert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op een ezel gezeten rijdt hij de stad binnen. Als een koning wordt hij binnengehaald. De mensen aan de kant spreiden hun mantels voor hem uit en ze zwaaien met palmtakken.

Een bijzonder beeld: een koning op een ezel, toch beslist geen koninklijk lastdier. Het treffende van dit verhaal is dat de mensen hem op dat moment als koning toejuichen maar dat dezelfde mensen een paar dagen later met dezelfde overtuigingskracht roepen: "Kruisigt hem."

De palmpaasstok, zoals wij die op school met de kinderen maken, staat symbool voor de levensboom. In de top staat de haan, hij symboliseert de nieuwe dag maar ook is hij het symbool voor de wakkere mens. De altijd groene buxustakjes symboliseren het eeuwige leven en in het gedroogde fruit kun je het zaad zien dat het nieuwe leven brengt. Ook de eieren en (in de kleuterklas) de zon symboliseren het nieuwe leven. De kinderen zingen: "Palmpasen, Palmpasen, versier je groene tak". Het is een uitbundig feest, zo aan het begin van de Stille Week.



Bericht van de Bazaargroep

Lieve ouder(s)/ verzorger(s),

Voor de Bazaar op zaterdag 6 april hebben we een prachtig programma samengesteld. Naast de activiteiten voor de kinderen en de marktkramen vol moois, zijn er ook inspirerende lezingen en workshops.

Antroposofisch arts Zoltan Schermann vertelt over het herkennen van ontwikkelingsstappen bij kinderen door het luisteren naar de hartslag. Er kan bij ervaren euritmist en oud-docent van onze school Boudewijn van Sluijs ervaren worden hoe klanken je lijf in beweging zetten. Kunstenaar Waldar Weerman neemt ons mee in hoe we ons geestelijk wezen tot ontplooiing brengen. Vrijeschool ouders Melany Clement en Mirjam van Es zijn beiden werkzaam in het werkveld van rouw en verlies. Zij verzorgen op de Bazaar een lezing over kinderen en rouw. Samen met Sasja van der Oord kun je ervaren hoe verbindend en helend het zingen van mantra's is. Bij Anne Civits kun je kennismaken met vormtekenen en hiermee een thema vanuit de menskunde verkennen. Bij Marja Sinke maak je een vilten kabouter voor op de jaartafel.

Meer informatie over dit prachtige programma vind je in de bijlage bij deze Nieuwsbrief. Om de Bazaar samen tot een succes te maken zoeken we nog wel wat helpende handen. Kijk even in het inschrijfdocument, vul de laatste plekken op en help gezellig mee!

https://docs.google.com/document/d/129dsYWL49zGL2LaLjw_mHQoggQJHhRcszJX0PpWYeXI/edit?usp=drivesdk

Alvast hartelijk dank,
Het Bazaar team

In de krant!

Afgelopen zaterdag is de VSZ op vrolijke wijze in het zonnetje gezet; wat een leuk artikel in de PZC! Er is ook een filmpje gemaakt, dat is te vinden op de website van de PZC. Voor het artikel moet je inloggen, het filmpje kun je zonder inloggen bekijken. Klik [hier](#)!



Het groene schoolplein

Beste iedereen,

Eva van Gameren, moeder van Loulou uit kleuterklas 2, heeft met veel liefde 3 jaar lang het schoolplein en de moestuintjes verzorgd en de activiteiten rondom het groen begeleid. Voor haar is het nu fijn om en stap terug te doen en ruimte te geven aan iemand anders.

Ik, Yvonne Sanders moeder van Rein Heukels uit klas 6, ga het stokje overnemen. Het streven van de school is om de schoolomgeving nog verder te vergroenen. Er zijn al heel veel goede stappen gezet, veel jonge aanplant is bezig zich te ontwikkelen, ondanks de zeer lastige bodem. Daarnaast willen we inzetten om naast een groener speelplein ook een blauwre tuin te creëren. Blauw, in de zin van regenwater-besparende maatregelen treffen. Ook zal nagedacht worden over uitdagendere speelvoorzieningen voor het grote en het kleine plein. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met de groep ouders die in juni hiervoor een sponsorloop organiseren.



Om allerlei stappen zo duurzaam en circulair mogelijk te zetten roep ik hierbij op om mij te contacteren wanneer je:

1. planten, bomen, heesters over hebt. Dan kan ik kijken of ze geschikt zijn voor de school.
2. ruwe stalmest hebt om weg te geven. Bemesting is goed ter verbetering van de bodem.
3. materialen over hebt als stenen, boompalen, stobbetjes, wilgentakken, natuurlijke materialen waarmee je hutten kan bouwen, m.a.w. kan creëren.
4. mee wilt helpen als er gewerkt wordt op het plein. Er bestaat al een groepje ouders. Maar iedereen is welkom! Mijn e-mail adres is yvon.sanders@gmail.com

Tot ziens en de groene groetjes,
Yvonne

Moestuiniëren kleuters en klas 1 t/m 3

Anoeska Schipper, moestuincoach en docent kunsteducatie zal de moestuintjes van de kleuters samen met hen onderhouden en ook de lessen moestuiniëren voor klas 1 t/m 3 gaan verzorgen. Welkom juf Anoeska!

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief

Heb je naar aanleiding van de Nieuwsbrief nog een vraag of wil je iets opmerken, stuur dan een mailtje naar directie@vsz.nl