

Nieuwsbrief maandag 30 oktober



Agenda

Woensdag 1/11	Schoolwinkel
Donderdag 2/11	Algemene ouderavond "Mens worden in deze tijd"
Donderdag 9/11	Sint Maarten (kleuters)
Vrijdag 10/11	Sint Maarten (klas 1 t/m 6)
Woensdag 22/11	Extra Schoolwinkel met Pippiluna
Zondag 3/11	Viering Advent (kleuters)
Dinsdag 5/12	Viering Sinterklaas; alle kinderen om 13.00 uur vrij!
Donderdag 21/12	20.00 uur Kerstspel voor ouders, vrienden, familie
Vrijdag 22/12	Viering Kerst & Kerstspel voor leerlingen
25 dec t/m 5 jan	Kerstvakantie

Sint Maarten

Al van oudsher is 11 november de dag dat het feest van Sint Maarten gevierd wordt. Maarten, de latere bisschop van Tours, deelde zijn rode mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar die bij de poort om een aalmoes vroeg. Het lijkt op het eerste gezicht wat raadselachtig dat Maarten niet zijn hele mantel schonk, maar deelde en dus de helft voor zichzelf hield. Maar wie alles schenkt, brandt zelf op en heeft niets meer te geven. Terwijl diegene die met wijsheid schenkt, maar ook nog iets overhoudt om zichzelf staande te houden, in staat blijft om steeds maar weer tot de schenkingsdaad over te gaan.



Het Sint Maartensfeest is daarom een feest van schenken en ontvangen. De schenking bestaat nu echter niet meer uit een mantel, een omhulling van buitenaf, maar uit allerlei voedsel. Een beeld voor innerlijke warmte, letterlijk en figuurlijk, die zo welkom is als de dagen korter en kouder worden.

In vroeger tijden was het Sint Maartensfeest geen kinderfeest. Arme mensen maakten een rondgang langs alle boerderijen om hun wintervoorraad nog iets aan te vullen. Alle oogst hoorde vóór Sint Maarten van het veld te zijn, op een paar koolsoorten na. Tijdens de rondgang werden er liederen gezongen en brandende lantaarns meegebracht. Hierom wordt het Sint Maartenfeest ook wel het eerste

lichtfeest genoemd. In veel streken wordt een lantaarntje gemaakt van een knol die diep in de aarde gezeten heeft. Hoe zorgvuldiger de knol wordt uitgehold, hoe mooier het licht zal stralen. Het is nog maar een klein lichtje. Nog geen open en vrij licht, zoals met het Adventsfeest. Nog geen stralend licht, verspreid door vele kaarsen, zoals met het Kerstfeest. Nee, nog een bescheiden lichtje, dat zich haast niet durft te laten zien en dat heel teer en kwetsbaar is in de kou en de wind.

Sint Maarten is, zoals gezegd, een feest van schenken en ontvangen en van voorbereiding. Het is aan ons om met deze aspecten van het Sint Maartenfeest innerlijk om te gaan en ze om te vormen tot hartewarmte aan de ene kant en blijde, stille verwachting aan de andere kant.

Sint Maarten op school

Op donderdag 9 november vieren de kleuterklassen Sint Maarten, via de kleuterjuffen en/of de klassenraad ontvangen jullie alle praktische informatie over dit mooie feest.

De klassen 1 t/m 6 vieren Sint Maarten op vrijdag 10 november. 's Morgens op school met het eten van pompoensoep en de uitvoering van het Knolletje door klas 6 en 's avonds op het Abdijplein. De klassenraad van klas 6 heeft hiervoor een draaiboek en intekenlijst gemaakt, deze was al te lezen in de vorige Nieuwsbrief. Voor de volledigheid en omdat de lijst nog lang niet voldoende is ingevuld, hierbij nogmaals het bericht van de klassenraad. Heel graag al jullie aandacht hiervoor; we hebben jullie hulp hard nodig om dit feest met elkaar te kunnen vieren!

Lieve ouder(s)/verzorger(s),

Op vrijdag 10 november vieren we aan het einde van de middag het Sint Maartenfeest met klas 1 t/m 6 op het sfeervolle Abdijplein in Middelburg. Dit jaar organiseren wij, de klassenraad van klas 6, dit feest. We hebben hard gewerkt en de online intekenlijst voor het feest is klaar! Die willen we bij deze met jullie delen. Vanaf nu mogen jullie dus deze lijst gaan invullen!

https://docs.google.com/document/d/1GD0PSajs9mNCahg-T6lY5Me-jR9Vz_ENr15vuoDQ4Vc/edit?usp=sharing

We willen daarbij zeggen: lees eerst aandachtig de eerste bladzijde. Daar staat alle belangrijke informatie die je nodig hebt. Daarna kan je scrollen naar de klas(sen) waarvoor je iets zou willen betekenen.

We kijken er enorm naar uit dit feest met zijn allen te vieren. Veel plezier dus met invullen!!!

Groetjes van de klassenraad van klas 6
Yvonne en Mariëlle



Algemene ouderavond "Mens worden in deze tijd"

Jullie hebben de uitnodiging ontvangen en/of zien hangen op verschillende plaatsen in de school. Wees welkom, jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! In verband met het klaarzetten van het juiste aantal stoelen is het fijn als je je vooraf aanmeldt. Dat kan bij Marianne op de administratie of met een mailtje naar administratie@vsz.nl

Nieuwsbrieven teruglezen?

Alle Nieuwsbrieven, ook die van Peutergroep Madelief en BSO de Buitenkans worden op de website van de VSZ geplaatst, op de pagina Actueel – Nieuwsbrieven, zie deze [link](#). Heb je vragen en/of opmerkingen n.a.v. de Nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar directie@vsz.nl

Sportkennismaking november

Kom gratis proefzwemmen bij zwemvereniging Z&PC De Zeeuwse Kust (Groep 5 t/m 8) Heb jij je A- en B-diploma en vind je het leuk om te zwemmen? Kom dan in november kennis maken met onze vereniging. Je leert bij ons de technieken om lekker snel te zwemmen en jezelf uit te dagen om het beste uit jezelf te halen. Plezier en Prestatie gaan hand in hand bij onze vereniging, dus kom zeker eens meezwemmen en ontdek zelf of wij als vereniging bij jou passen.

Wanneer?

Dinsdag 7 en dinsdag 14 november van 18.00-19.00 uur in het Vrijburgbad, Sportweg 2 in Vlissingen

Voor wie?

Voor kinderen van groep 5 t/m 8

Inschrijven

<https://middelburgontmoet.nl/agenda/99045/2023-11-07/kom-gratis-proefzwemmen-bij-zwemvereniging-z-pc-de-zeeuwse-kust>

Wil je meer weten over deze proeflessen of zit je niet in groep 5 t/m 8? Stuur dan een mailtje naar fundament@zpc-dzk.nl voor meer info.



Lantaren, ach lantaren

Breng mij door deze nacht

De herfst is mij zo dierbaar

Die heeft mij veel gebracht