

Nieuwsbrief maandag 18 september



Agenda

Maandag 18/9	Ouderavond kleuterklas 1 (Susanne)
Dinsdag 26/9	Studiedag schoolteam, alle kinderen vrij!
Vrijdag 29/9	Viering Sint Michaël
Woensdag 4/10	Start Kinderboekenweek
23 t/m 27 oktober	Herfstvakantie
Di 24/10 en do 26/10	Vakantie BSO

Sint Michaël

Wij vieren het Michaëlsfeest dit jaar op vrijdag 29 september, dit is ook de naamdag van de aartsengel Michaël. Michaël wordt vaak afgebeeld met een zwaard (ridder), een weegschaal (om goed en kwaad te wegen) of een wereldbol (symbool van de nieuwe wereld). Michaëls verering staat in het teken van het ontwaken van de mens tot een zelfstandig wezen met een eigen verantwoordelijkheid en een eigen onafhankelijke manier van denken. Dit helpt



de mens om niet te vluchten voor problemen en moeilijkheden die het dagelijks leven met zich meebrengt. Het onder ogen zien van die moeilijkheden en het aangaan en oplossen van problemen, vraagt moed.

Michaël kennen wij ook als Sint Joris, de ridder die de draak (het kwaad) weet te bedwingen; Joris was daarmee ook een moedig strijder.

Het Michaëlsfeest is een herfstfeest dat vlak na de equinox gevierd wordt; dag en nacht duren even lang, de zon staat dan recht boven de evenaar.

Bij de viering van het Michaëlsfeest op school is “moed” het centrale thema van de spelletjes: Het samen sterk staan of een spelletje durven doen wat je nooit eerder gedaan hebt. Het overwinnen van angsten.

De kinderen tonen elkaar hun moed door kleine overwinningen op zichzelf te halen. Zij verslaan hun eigen draak en sterken zich zo voor de donkere tijd die komen gaat.

De spelletjes die gespeeld worden, zijn leeftijdsgebonden. Ook hoeft een kind nooit over zijn grenzen heen te gaan. Het aangeven van grenzen getuigt immers ook van moed!

Het Michaëlsfeest wordt voor klas 1 t/m 3 gevierd op Hoogerzael, de klassen 4 t/m 6 gaan naar het Bolwerk. Na afloop wordt het feest afgesloten met een oogstmaaltijd in de klas voor klas 1 t/m 3 en in de zaal voor klas 4 t/m 6. Voor dit feest is veel hulp van jullie als ouders nodig; via de klassenraden zijn inmiddels intekenlijsten verspreid, waarop jullie kunnen aangeven op welke manier je kunt en wilt helpen. De kleuterklassen vieren het feest in hun eigen klas.

Vervanging bij zieke juf

In het team hebben we (opnieuw) besproken op welke manier we de vervanging van een zieke juf kunnen regelen. Het gaat in de meeste gevallen dan om de situatie dat de juf zich 's morgens ziekmeldt, op zo'n moment is een vervanger (van buiten) meestal niet te regelen en moeten we de vervanging intern organiseren. Soms zijn juf Marieke, juf Linda, juf Claartje of juf Sanneke beschikbaar om de klas op te vangen, maar lang niet altijd. De consequentie

van hun inzet in de klas is bovendien, dat andere werkzaamheden, zoals de ondersteuning aan (groepjes) leerlingen, dan blijven liggen. Voor de klassen 2 t/m 6 hebben we nu het volgende afgesproken: Bij voorkeur wordt de klas opgevangen door een van bovenstaande collega's. Lukt dit niet, dan wordt de klas verdeeld over de andere klassen. Er is altijd materiaal beschikbaar waar de kinderen aan kunnen werken wanneer ze in een andere klas zijn. Omdat de schooldagen niet voor alle klassen even lang duren en er daarom soms 's middags opnieuw verdeeld zou moeten worden, is de afspraak dat een schooldag waarbij de klas wordt opgevangen of wordt verdeeld, tot uiterlijk 13.00 uur duurt. Wanneer er meerdere zieke juffen zijn, krijgen we het verdelen meestal ook niet meer geregeld. In dat geval blijven de kinderen thuis. We hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk aan de orde is. Kleuterklassen worden niet verdeeld, dit geeft te veel onrust voor deze jonge kinderen. Ook hier is helaas niet altijd vervanging beschikbaar. Dat betekent dat ouders van een kleuter wellicht wat vaker gevraagd wordt om hun kind thuis te houden. Indien dit echt niet kan, is er altijd de mogelijkheid om het kind in een andere kleuterklas op te vangen. De eerste klas verdelen we aan het begin van het jaar ook nog niet, we verwachten dat dit na de herfstvakantie wel mogelijk moet zijn.

Gewoontevorming: Regenboog

Iedereen die met kinderen werkt en/of kinderen opvoedt, kent momenten van handelingsverlegenheid. Opeens heb je geen idee meer hoe je het beste zou kunnen handelen. Wat opgebouwd is aan kennis en ervaringen is ineens verdwenen. Dat wat je onverwacht tegenkomt, is grillig en valt niet binnen theoretische kaders. Dat maakt het werken met en opvoeden van kinderen zo uitdagend. Maar wanneer je opeens te maken hebt met een kind dat helemaal van slag is en niet meer voor rede vatbaar, dan ben je meestal niet zo blij met deze uitdaging. Daarnaast spelen er op school ook verschillende groepsprocessen mee. Een kind dat op school uitvalt op gedrag, kan een intern conflict hebben tussen wat zijn 'achterban' hem zegt te doen en wat de school van hem verwacht. Het kan ook een conflict hebben tussen wat de groep hem zegt te doen, bijvoorbeeld 'brutaal doen' en wat de ouders hem zeggen te doen, bijvoorbeeld 'braaf zijn, goed opletten'. Daarom kan een school nooit iets doen aan sociale opvoeding zonder de ouders daarin te betrekken en serieus te nemen. Als **team** worden wij dit schooljaar (opnieuw) geschoold in de Regenboogmethodiek. De Regenboogspelen en de training zijn door BVS-schooladvies voor vrijescholen ontwikkeld om een antwoord te kunnen geven op vragen van scholen en leerkrachten over de sociale ontwikkeling van leerlingen en de sociale processen in de groepen op school. Vanuit de gedachte "It takes a village to raise a child" organiseren we in november een algemene **ouderavond** rondom dit thema. Deze avond wordt verzorgd door Lisette Stoop, adviseur van BVS-schooladvies, die ook de training aan het team verzorgt en een aantal lessen gaat geven in klas 2 en klas 5. De datum voor deze avond horen jullie zo spoedig mogelijk.



Vacature BSO de Buitenkans

We zijn nog steeds op zoek naar een pedagogisch medewerker voor een aantal groepen op de BSO. Het gaat op dit moment vooral om opvang op de woensdag- en vrijdagochtend en middag; andere dagen en tijden zijn bespreekbaar. Wil je meer weten, neem dan contact op met Jelka Matlung (buitenkans@vsz.nl).



Gezocht: leden voor de bazaar organisatie!

*Het kriebelt weer, de wens om een zinderende **bazaar** op school te organiseren.*

Marktkramen met prachtige spullen, een heus restaurant in de aula, verbindende lezingen en gesprekken, en kinderactiviteiten waar volwassenen ook aan deel zouden willen nemen.

Het is alweer een tijd geleden dat er op onze school een bazaar georganiseerd werd.

Tijd voor een frisse wind en een nieuwe start!

Lijkt het jou leuk om mee te denken en te helpen organiseren? We zoeken nieuwe leden die:

- om de week een uurtje mee willen vergaderen in de aanloop naar de bazaar
- enthousiast zijn om de nieuwe bazaar van de grond te krijgen.

Meedoen? Graag!

Aanmelden via: bazaar@vsz.nl of via Roos Dobson (mama Abel, klas 6): 06-13028819

De Vrije School Zeeland is (bijna) jarig!

Op 2 mei 1974 passeerde bij notaris Krepel in Middelburg de stichtingsakte van de "Stichting Vrije School Zeeland". Hiermee was een formele stap gezet om met de school te kunnen starten. Schooljaar 1974-1975 was daarmee het eerste echte schooljaar van de VSZ en dat maakt schooljaar 2024-2025 tot een jubileumjaar! Het vreugdevuurtje is inmiddels ontstoken, er wordt een werkgroep geformeerd om dit lustrum vorm te gaan geven. Mogelijk heb je nu al ideeën en/of zou je deel uit willen maken van de werkgroep. Neem dan contact op met Sanneke. Wordt vervolgd....

**Wij willen flinke mensen zijn,
Wij willen helder denken.
Wij willen allen met warm hart
Aan ieder liefde schenken.
Wij willen werken met veel moed
Wij willen worden:
Wijs, warm, goed!**

Lena Struik